

Open Venster

Contactblad Klooster St. Franciscus Alverna

Groen Venster

Welkom bij het Groene Open Venster. In navolging van de Groene Encycliciek ^{die} welke Paus Franciscus heeft geschreven en de vele initiatieven die daarop volgde, hebben wij ook in Klooster Alverna gemeend aandacht te besteden aan de duurzaamheid van de aarde. Hoe kunnen wij onze (vervuilende) voetstap zo klein mogelijk maken? Hoewel niet alle zusters en medewerkers enthousiast waren en zijn, konden we gewoon niet achter blijven. Je hoeft vandaag de dag de krant maar open te slaan, de radio of TV aan te zetten of er is wel een item over het milieu. Zo halen we de Groene wereld door ons Open Venster naar binnen en laten wij ook vanuit onze mini-maatschappij zien aan de ons omringende wereld dat elke poging die de duurzaamheid ten goede komt geen druppel op een gloeiende plaat is; vele druppels vormen immers een stroom. Zo leest u dat ook in het korte verhaaltje over de zeester verderop in dit blad. Op 25 oktober sluiten we de weg naar de groene Top af met een mooie ochtendconferentie.

Ik wens u veel leesplezier.

Namens de werkgroep Groene Top, Gré Noom



Almachtige God,
U bent aanwezig
in heel het universum en in het kleinste van uw schepselen,
U omarmt alles wat bestaat met uw liefde.
Stort uw liefdeskracht ook uit over ons,
opdat wij leven en de schoonheid beschermen.
Paus Franciscus

Open Venster

Contactblad Klooster St. Franciscus Alverna

Pasen

In de maanden maart en april viert de natuur haar festijn van kleuren. Langs de wegen staan de narcissen in volle bloei en in de Bollenstreek verdwijnt de bruin gekleurde aarde uit het zicht om plaats te maken voor felgekleurde gele, blauwe, rode, roze en paarse tapijten. Het verkeer vertraagt, iedereen wil een glimp opvangen van dit schitterende schouwspel. De terugkerende zon lokt ook ons naar buiten, verwarmt onze huid en we kijken elkaar met een glimlach aan: het is lente! Onttrokken aan onze waarneming heeft de natuur zich diep in de aarde gedurende de wintermaanden in alle rust voorbereid op het uitbotten en bloeien van bomen, planten, bloemen en kruiden. Is er iets dat vergaat?

Als het licht terugkeert en het leven zich vernieuwt vieren wij Pasen, op de eerste zondag na de volle maan van de lente. Het verhaal van de verrijzenis van Jezus begint als de steen voor het graf is weggerold.

Daaraan is een beweging voorafgegaan die ook volledig aan onze waarneming onttrokken is: het moment van de verrijzenis zelf. Dat is iets tussen God en Jezus en geen van de vier Evangelisten schrijft hierover. Hun verhaal begint met het lege graf waarvan de steen al is weggerold.

Augustines schreef ooit: "De liefde is de kracht die niemand kan weerstaan. En daarin lijkt de liefde op de dood. Met hoeveel ingrepen en geneesmiddelen men de dood ook bestrijdt, een sterfelijk mens kan het geweld van de dood nooit ontlopen. Zo kan de wereld evenmin iets ondernemen tegen het geweld van de liefde. Zoals de dood alle kracht bezit om ons weg te rukken uit het leven, zo bezit de liefde alle kracht om ons in leven te houden."

Met Pasen vieren we de onsterfelijkheid van de liefde die al het dodelijke en dodende kan overwinnen. De liefde die weigert te geloven dat iets dat geboren wordt, gewoon



Sluiting van het jaar Levensverdieping
'Luisteren naar zijn stem'



Aerdenhout, 19 mei 2017

'De vreemde eend'



Bezinningsprogramma
Zusters Franciscanessen van Aerdenhout
september 2015 – juni 2016